



JEZUS † MARIA † JOZEF

Gedenkt in uw gebeden de ziel van

Franciscus Akkermans

Lid van de H. Familie
echtgenoot van

Margaretha Hüls

de dierbare overledene werd geboren te Merkelbeek op 25 november 1882 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, te Eyselshoven 20 mei 1963.

Het is waarlijk passend en juist God te danken bij het heengaan van onze dierbare echtgenoot en vader.

Dankbaar zijn wij om de grote liefde en zorg die hij steeds aan zijn gezin betoond heeft. In woord en voorbeeld is hij de zijnen steeds voorgedaan, voor hen was hem niets te veel.

Vriendelijkheid, een goed humeur en behulpzaamheid waren zijn kenmerken in de omgang met zijn medemens.

Oprecht was ook zijn deelname aan 't parochieleven. Bij de opbouw van parochie en kerk werd nooit tevergeefs een beroep gedaan op zijn medewerking. Zolang zijn gezondheid het toeliet, was hij collectant, een taak die hij met grote stiptheid volbracht.

Zoals hij geleefd heeft is hij ook gestorven: in blijheid aanvaardde hij het goede uit Gods hand, maar het lijden wist hij ook te aanvaarden als de H. Wil van God in de zekerheid dat; met Christus lijden ook betekent met Christus leven in eeuwigheid.

Goede Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Pastoor van Ars, wees zijn voorspreker.

H. Franciscus bid voor hem, die uw naam in blijheid gedragen heeft.