





Ter herinnering aan

Toos van Aerssen

geboren te Well 31 januari 1920 en overleden,
na voorzien te zijn van het H. Oliesel, te Well
17 april 1978.

Voor ons geheel onverwachts ben je heengegaan.
Met veel liefde, zorg en toewijding had je voor
vader en moeder gezorgd.

Moeder heeft een hoge leeftijd bereikt en voor
jouw was ze jouw leven geworden.

Met haar dood verloor ook jij een stuk van je leven.
We wisten het, maar we hebben je niet kunnen
helpen. De goede God weet, wat je leven is geweest.
We zijn er van overtuigd, dat Hij je voor dit alles
reeds heeft opgenomen in Zijn Liefde.

Toos we zullen je nooit kunnen vergeten.
Vooral in het gebed zullen we je gedenken, opdat
je in Gods Liefde de rust mag vinden met allen,
die jou en ons dierbaar zijn.

Wij nodigen allen uit met ons te bidden voor haar
zielerust.

Heer geef haar de eeuwige rust
En het eeuwige Licht verlichte haar
Dat zij moge rusten in vrede. Amen.



Wij zijn U dankbaar
dat U met ons afscheid hebt genomen
van haar die ons zo dierbaar was.

Namens familie van Aerssen

Well-L., 22 april 1978