



Geef mij vleugels
om in U uit te rusten

Ter gedachtenis aan

PETER JOHANNES VAN AERSSEN

echtgenoot van

Maria Broeren

Geboren te Well 25 augustus 1886.

Overleden te Well 27 januari 1973.

„IK MAAK HEM VRIJ EN BEKLEED HEM MET
HEERLIJKHEID". (Ps. 91).

Vader is van ons heengegaan, toch nog vrij plotseling, maar zacht en kalm en zonder lijden. Wij allen bewaren aan hem een onvergetelijk voorbeeld van kracht en deugd. Hij was een van die mensen die het respect van hun medemensen ongemerkt verdienen door een rechtschapen en plichtsgetrouw leven.

Toen hij gedurende de laatste jaren vanwege ouderdom en zwakte gedwongen werd binnenshuis te blijven, bleef hij zijn oude godsvrucht getrouw, en voor hem was de maandelijkse Zieken-Communie telkens een gebeurtenis waar hij naar uitzag. Door deze verbondenheid met God kon hij de dood zonder vrees tegemoet zien. Gelukkig de mens die zich zo op zijn ontmoeting met de Heer kan voorbereiden.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn God dankbaar voor deze mens die zij nu aan zijn Schepper teruggeven.

Moge hij leven in de eeuwige Vrede van Christus en in de dankbare herinnering van ons allen.



Voor Uw blijken van medeleven en deelneming bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij U onze oprechte dank.

**M. van Aerssen-Broeren
kinderen en kleinkinderen**

Well, januari 1973.
Papenbeek 38.